

Wim is de laatste boerenmeeuwfokker van Nederland

15 december 2020, 17:30•2 minuten leestijd (*Bron De Gelderlander)



BRUMMEN - Levend erfgoed kun je ze gerust noemen, de boerenmeeuw die nog maar weinig voor komt in Nederland. Wim Wesselink (67) uit Brummen noemt zich de enige Nederlandse fokker en redde de dieren van de ondergang.

Boerenmeeuwen zijn geen meeuwen, zoals de naam doet vermoeden. Het zijn witte duiven, met een zwart- of bruinblauwe tekening en een kuifje op de kop. Wim kan er dagelijks uren naar kijken: "Hoe ze ruziemaken. Hoe ze de liefde bedrijven. Echt genieten."

"Ze leefden vroeger op boerenerven en aten het voer van de kippen op", vertelt Wim. "Het zijn hele slimme beestjes. Ze zien gevaar veel eerder dan andere duiven. Als er een roofvogel in de buurt komt, bijvoorbeeld."

Fokken

Tien jaar geleden zag Wim zijn kans schoon. Hij begon met fokken. Er waren slechts vier boeren die de boerenmeeuw nog hadden. "Die konden niet fokken vanwege inteelt. Ik werkte als taxichauffeur en kon zodoende makkelijk duiven her en der ophalen."

Het kostte hem vijf jaar om de 'fouten' uit de beestjes te halen. "Dat ze bijvoorbeeld geen strikje op de borst hebben, of geen kuifje." Nu staan

mensen te springen om Wims boerenmeeuwen. "Er gaat geen week voorbij of ze vragen ernaar. Iedereen trekt aan je."

De boerenmeeuwen verkoopt hij per vier stuks. "Twee keer een broer en zus. Dan heb je altijd twee paartjes, en geen inteelt."

Nooit op vakantie

Wim verliest zijn duiven geen moment uit het oog. "Als ik ze los laat, blijf ik een paar uur buiten staan wachten. Ik kan het me niet veroorloven dat er iets mis gaat. Ik ga ook nooit op vakantie."

Wim laat trots zijn jonge boerenmeeuwtjes zien, die veel te laat in dit jaar zijn geboren. Door corona, denkt Wim. "Ze hadden eigenlijk in mei, juni en juli op de eitjes moeten zitten. Maar dat gebeurde onlangs pas. Ze waren niet ziek. Maar wel erg sloom en minder alert."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.



